

O Grote Geest

**wiens stem ik hoor in de wind
en wiens adem de hele wereld tot leven brengt
- hoor mij aan.**

Ik kom tot U, een van Uw kinderen.

Ik ben klein en zwak. Ik heb Uw kracht en wijsheid nodig.

**Laat mij vertoeven in de schoonheid en laat mijn ogen
voor altijd**

zich het rood en paars van de zonsondergang herinneren.

**Maak dat mijn handen respecteren wat Gij hebt gemaakt,
scherp mijn gehoor, dat ik Uw stem kan waarnemen.**

Maak mij wijs, om te begrijpen,

de dingen die Gij mijn volk hebt geleerd,

de lessen, verborgen in elk blad en in elke rots.

**Ik zoek kracht, niet om beter te zijn dan mijn broeders,
maar om te kunnen vechten**

tegen mijn ergste vijand: mijzelf.

Maak dat ik steeds bereid ben tot U te komen,

met zuivere handen, en een open blik,

en als het leven wijkt als de ondergaande zon,

laat mijn geest tot U komen zonder schaamte of spijt.

Gele Havik

Sioux opperhoofd.